

Klaas kreeg de pluim vooral voor het feit dat hij dertig jaar deel heeft uitgemaakt van het bestuur van de Stichting Bunschoter Botter BU 210. Midden jaren 1980 werden de plannen om een nieuwe botter te bouwen werkelijkheid. In 1986 gleed de BU 210 voor het eerst van de helling. Twee jaar later nam Klaas Koelewijn als penningmeester zitting in het bestuur van deze stichting. Later werd Klaas algemeen adjunct en in 2004 voorzitter. Een functie die hij tot vorige week onafgebroken heeft vervuld. Daarmee heeft hij een lange staat van dienst in het bestuur maar na dertig jaar vond Klaas het tijd om afscheid te nemen.

Dat afscheid vond plaats tijdens de jaarlijkse sponsor- en vrijwilligersavond van de BU 210. Bij die gelegenheid kwam burgemeester Van de Groep met de gemeentelijke pluim als verrassing op de proppen. Het college had besloten de gemeentelijke pluim aan Klaas voor het vele vrijwilligerswerk dat hij heeft gedaan. Niet alleen voor de BU 210, maar ook op allerlei andere terreinen van kerk, school en maatschappij. Daarvoor ontving hij al eerder een Koninklijke onderscheiding ontvangen.

Ook het bestuur zette Klaas Koelewijn in het zonnetje. Naast de kruik met het eigen geestrijke vocht, werd Klaas Koelewijn een prachtig houtsnijwerk van de BU 2